

Historiska föreningen 2023

Historiska föreningens verksamhet har under det etthundraionde verksamhetsåret 2023 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Föreningen har under 2023 sammanträtt till två möten samt åtta programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 11 och 35 personer med ett medeltal på 19 personer jämfört med 25 personer föregående år.

Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin etthundraåttonde årgång.

Möten

Vårmeetinget hölls 7.3.2023.

Höstmötinget hölls 15.11.2023.

Seminarier, föredrag och övriga program

- 26.1 Museibesök på Finlands Nationalmuseum och Akseli Gallen-Kallela-utställningen. Guidning av fil.mag. Ted Hellsten.
(22 personer)

- 4.2 Föreningen arrangerade det svenska programmet under XXIV Finska historiedagarna i Lahtis under temat ”Brott, straff och rättspraktik”. Historiedagarnas program kunde även följas på nätet via Finska historiedagarnas hemsida. Föreningens ordförande fil.dr. Julia Dahlberg ledde ordet under de tre sessionerna. Under den första sessionen ”Rättssystem och dess funktionärer” talade professor emeritus Nils Erik Villstrand (”Domaren, eden och moralen i 1700-talets Sverige”) och professor Mia Korpiola (”Okända kvinnliga renskrivare av rättegångsprotokoll i 1800-talets Finland”). Under den andra sessionen som bar rubriken ”Språk och rättsligt aktörskap” talade professor Harry Lönnroth (”Stadsskrivaren som språkexpert på 1600-talet”) och fil.dr Mari Välimäki (”Förfalskningsbrott i Finland under början av 1800-talet”). Under den tredje och sista sessionen med temat ”Rättskultur från svenska till ryska tiden” talade professor Marko Lamberg (”Drömmar i 1600-talets rättskultur”) och docent Johanna Wassholm (”Rymningar: efterlysta ryska undersåtar i Finland under 1810-talet”). (22 personer och 175 visningar på nätet)

- 15.2 Museibesök på Päivälehtimuseet och utställningen ”Kvinnokagalen – motstånd och upplysning under ofärdsåren 1899–1906”. Guidning av fil.dr Reetta Hänninen som skrivit utställningens manus. (11 personer)
- 7.3 Föreningens vårmöte i Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6 och digitalt via e-mötestjänsten Zoom. (29 personer deltog i salen och 6 via Zoom). Mötet avslutades med en tyst minut till minne av professor emeritus Matti Klinge som avled den 5 mars 2023. Mötet åtföljdes därefter av ett föredrag av professor Henrik Meinander under rubriken ”Kalevi Sorsa, den evige tvåan – reflektioner kring ett forskningsprojekt”.
- 22.3 Programafton med temat öltasting och ölets historia på Nylands Nation på Kaserngatan 40 i Helsingfors tillsammans med Nylands Nations alumner. Programmet leddes av historiker Patrik Westerback. (18 personer)
- 13.4 Föredragsafton ”Se alkoi joutsenesta: Kansallisbaletti 100 vuotta (Det började med svanen: Nationalbaletten 100 år)” med fil.dr Aino Kukkonen på Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6. Föredraget ställdes in på grund av det låga deltagarantalet.
- 17.5 Museibesök på Sinebrychoffs konstmuseum på Bulevarden 40 och utställningen ”Alexander Lauréus – mot Rom”. Guidning av utställningens kurator fil.mag. Lotta Nylund. (15 personer)
- 29.8 Exkursion och rundvandring på Sandudds begravningsplats. Guidning av överträdgårdsmästare Marja Varjoniemi. Besöket arrangerades som ett samarbete med Minnesvårdarna rf. (18 personer)
- 19.9 Utställningsbesök på Nationalbiblioteket på Unionsgatan 36 och utställningen ”Promotio 1643–2023: Jubel enligt tradition”. Guidning av utställningens kurator fil.dr Kristina Ranki. (14 personer)
- 14.10 Besök i det Donnerska residenset på Norra kajen 12. Guidning av Rafael Donner. (22 personer)
- 15.11 Föreningens höstmöte på Riddarhuset på Riddaregatan 1. (17 personer) Höstmötet åtföljdes av en rundvandring på Riddarhuset ledd av riddarhusgenealogen fil.mag. Magdalena af Hällström.

- 14.12 Museibesök på Esbo stadsmuseum KaMu och utställningen "Herrgården vid Kungsvägen" samt föredrag med temat "Gården och dess landskap" av fil.mag. Tryggve Gestrin. Besöket ajournerades på grund av en strejk inom de offentliga transportmedlen. Besöket arrangerades i stället 11.1.2024. (16 personer)

Medlemmar

Föreningens medlemmar bestod under verksamhetsåret av 1 hedersmedlem, 224 aktiva och 74 understödande medlemmar. Totalt 299 medlemmar (300 under 2022).

Medlemsavgiften

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 45 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro.

Styrelsen

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande fil.dr Julia Dahlberg, vice ordförande fil.mag. Magdalena af Hällström, ledamot (ekonom) fil.mag. Michaela Bränn, ledamot (sekreterare) fil.stud. Alexander Karlman, ledamot fil.mag. Anna Öhman, ledamot fil.mag. Anna Wilhelmson och ledamot fil.mag. Sebastian Lindberg.

Revisorer har varit CGR Thérèse Haldin-Holmström, med en suppleant från företaget Grant Thornton Oy och fil.mag. Märtha Norrback, med professor Peter Stadius som suppleant.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitzpris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåren 2021–2022 och 2022–2023 bestod av professor Henrik Meinander, fil.mag. Magnus Rask och fil.mag. Anna Öhman.

Det i ordningen 31:a Gunnar Mickwitz priset tillföll filosofie magister Gustav Penttinen för magisteravhandlingen "Lost at the Fountain of Youth: The historical references and allusions of Sid Meier's Civilization VI". Priset överräcktes av Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri vid en ceremoni som hölls den 16 januari 2024 i kanslerns kansli.

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitzpris till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Pristagaren utses av en kommitté som valdes på höstmötet 2022 och består av HTF:s huvudredaktör, docent Johanna Wassholm, docent Jussi Nuorteva i egenskap av ordförande och representant för Samfundet Ehrensverd, fil.dr Jens Grandell och fil.mag. Anna Wilhelmson. Priset delas ut 2024.

Historisk Tidskrift för Finland,

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktör docent Johanna Wassholm samt redaktörerna fil.mag. Robin Engblom och fil.mag. Evelina Wilson. Fil.mag. Eliel Kilpelä efterträdde Evelina Wilson från och med nummer 4/2023. Tidskriftens ekonom har varit fil.mag. Michaela Bränn. Ekonomen har ansvaret för tidskriftens kansliärenden.

Tidskriftens etthundraåttonde årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 405 sidor (530 sidor 2022).

Innehållet fördelade sig på 3 uppsatser, 7 översikter, 1 lectio praecursoria och 5 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 12 bidrag. Av samtliga 28 bidrag var 6 författade av kvinnor, 21 av män. Ett var författat av en man och kvinna tillsammans. Sammanlagt medverkade 32 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. Fyra bidrag var översatta från finska. Upplagan uppgick till 600 exemplar.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag från Vetenskapliga Samfundens Delegation, Svenska litteratursällskapet i Finland samt genom Historiska föreningens medlemsintäkter. För översättningskostnader erhöll tidskriften ett bidrag från Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi. Historiska föreningen och *Historisk Tidskrift för Finland* finns på Facebook. *Historisk Tidskrift för Finland* finns även på Instagram.

Alexander Karlman