

Historiska föreningen 2022

Historiska föreningens verksamhet har under det etthundraåttonde verksamhetsåret 2022 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Föreningen har under 2022 ordnat program med fysisk närvaro i den mån myndigheternas mötesrestriktioner tillåtit det, men även satsat på digitalt program. Föreningen har under året sammanträtt till två möten och åtta programkvällar. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 10 och 113 personer med ett medeltal på 25 personer jämfört med 38 personer föregående år.

Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin etthundrasjunde årgång.

Möten

Vårmeetet hölls den 5 april 2022.

Höstmötet hölls den 22 november 2022.

Seminarier, föredrag och övriga program

- 5.2 Föreningen arrangerade det svenska programmet under XXIII Finska historiedagarna i Lahtis på temat *Havet som kulturförmedlare*. På grund av de då rådande restriktionerna gällande publikprogram ordnades det svenskspråkiga programmet via en digital livesändning på nätet. Föreningens ordförande fil.dr Julia Dahlberg ledde ordet under de två sessionerna ”Sjöfart och globala nätverk” och ”Varor, konsumtion och innovationer”. Föredragshållare var docent Mikko Huhtamies med ”Den sjunde zonen. Östersjöns historia 1200–1600”, docent Heli Rantala med ”Havet och resandets historia”, fil.mag., doktorand Emil Kaukonen med ”Sjöfartens beskyddare. Det svenska konsulatet i Tanger kring sekelskiftet 1800”, fil.dr, forskare Kasper Kepsu med ”Staden Nyen som länk mellan Kontinentaleuropa och Finland kring år 1700”, docent Laura Hollsten med ”Kvicksilver i stadens metabolism. Åbo på 1700-talet” och professor Johanna Ilmakunnas med ”Böcker, boende och kläder. Professorers materiella kultur under 1700-talet” (113 deltagare).
- 22.3 Föredragsafton ”Rågång på vetenskapens utmarker. Uno Stadius och den psykiska forskningen i Finland 1912–1936” med Gunnar Mickwitz-pristagaren, fil.mag. Magnus Rask i Aalto-universitetets

- lokaler på Runebergsgatan 14–16A och på e-mötestjänsten Zoom (15 personer deltog i salen och 5 via Zoom).
- 5.4 Föreningens vårmöte i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14-16A och digitalt via e-mötestjänsten Zoom (7 personer deltog i salen och 6 via Zoom). Mötet följdes av ett föredrag av fil.dr Maria Vainio-Kurtakko under rubriken ”Ett gott parti. Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv” (18 deltagare). Efter föredraget hölls en tyst minut för att hedra minnet av föreningens tidigare ordförande Dag Lindberg som gått bort. I samband med detta uppläste Rainer Knapas en minnesruna över Lindberg som skrivits av föreningens hedersmedlem Henry Rask.
- 20.4 Gösta Mickwitz-seminarium och prisutdelning ”Sveaborg. Fästningen och världsarvet”. Seminariet öppnades av föreningens ordförande, fil.dr Julia Dahlberg. Föredragshållare var professor Martin Hårdstedt från Umeå universitet med ”Fästningen Sveaborg i sitt större sammanhang”, fil.dr, forskare Sofia Gustafsson från Helsingfors universitet med ”Människorna bakom murarna. Fästningsbyggarna på Sveaborg på 1750-talet” och professor Suzie Thomas från universitetet i Antwerpen med ”World Heritage. Universal Values and Local Challenges”.
- Det tionde Gösta Mickwitz-priset tillföll Samfundet Ehrensvärd r.f. Priskommitténs ordförande, fil.dr Jennica Thylin-Klaus överräckte priset till Samfundet Ehrensvärds ordförande, ordenskansler Jussi Nuorteva (25 personer deltog i salen och 3 via Zoom). En skål höjdes därefter för pristagaren. Prisutdelningen följdes av en middag för inbjudna gäster (16 deltagare).
- 12.5 Föredragsafton ”Människo- och djurfigurer på Helsingfors fasader. Politik, religion, skräck, erotik, esoteri och humor” med arkitekt, konstnärprofessor Juha Ilonen i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14–16A. Efter föredraget följde en kort stadspromenad i Tölö (10 deltagare).
- 25–28.8 Föreningens höstexcursion ”Resa så in i Norden!” gick till Stockholm på temat ”Norden och den nordiska samhörigheten”. Under resan hölls ett föredrag av professor Peter Stadius med ”Nordiska bilder från forntid till framtid”. Nordiska museets utställning ”Come to Norden” besöktes tillsammans med en forskare inom utställningsprojektet, fil.dr Sophie Holm. Därefter besöktes Stockholms stadshus där deltagarna fick en guidad rundtur (14 deltagare).

- 21.9 Museibesök på Sprutmästarens gård (Kristiansgatan 12) och den tillhörande utställningen med anledning av Martta Bröyers jubileumsår. Guidning av fil.mag. Anna Finnilä från Helsingfors stadsmuseum (10 deltagare).
- 11.10 Föredragsafton ”Guldåldern’ vid Kungliga akademien i Åbo under 1700-talet” med fil.dr och tekn.dr Johan Stén på Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6 (16 personer deltog på plats och 2 via Zoom).
- 22.11 Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6 (12 deltagare). Höstmötet följdes av ett föredrag av forskningschefen på Helsingfors stadsmuseum, fil.dr Minna Sarantola-Weiss under rubriken ”Vi ville ha allt? 1980-talets kulturhistoria” (11 deltagare).
- 29.11 Föredragsafton ”Körvelmunkar och mandelmaskar. Historiska recept i en digital värld” med redaktör, fil.mag. Maren Jonasson på Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6 (10 personer deltog i salen och 2 via Zoom).

Medlemmar

Föreningens medlemmar bestod under verksamhetsåret av 1 hedersmedlem, 220 aktiva och 79 understödjande medlemmar. Totalt 300 medlemmar (306 under 2021).

Medlemsavgiften

Årsavgiften för aktiv och understödjande medlem var 45 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För en andra medlem av samma hushåll var årsavgiften 20 euro.

Styrelsen

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande fil.dr Julia Dahlberg, vice ordförande fil.mag. Magdalena af Hällström, ledamot (ekonom) fil.mag. Michaela Bränn, ledamot (sekreterare) fil.mag. Nina Johansson, ledamot fil.stud. Alexander Karlman, ledamot fil.mag. Anna Wilhelmsson och ledamot fil.mag. Anna Öhman.

Revisorer har varit dipl.ekon. CGR Eva Bruun, med Rabbe Nevalainen som suppleant och fil.kand. Pertti Hakala, med professor Peter Stadius som suppleant.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2021–2022 bestod av professor Henrik Meinander, fil.mag. Magnus Rask och fil.mag. Anna Öhman.

Kommittén beslutade att skjuta upp utdelningen av Gunnar Mickwitz pris till nästa år på grund av att det färdigställts ett mycket litet antal magistersavhandlingar vid det svenska läroämnet under året. Inför nästa prisutdelning granskas därmed arbeten från de senaste två åren.

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Under höstmötet 2019 valdes en priskommitté för verksamhetsåret 2020. Eftersom priset inte delades ut 2020 omvaldes priskommittén även för 2021. Priskommittén hade följande sammansättning: fil.dr Jennica Thylin-Klaus (ordförande), professor emeritus Nils Erik Villstrand och fil.dr Charlotte Cederbom. Kommittén sammanträdde i maj 2021 och utsåg en pristagare. Prisutdelningen måste emellertid skjutas upp på grund av mötesrestriktionerna under coronapandemin och pristagare offentliggjordes därför i april 2022.

Det tionde Gösta Mickwitz-priset på 4 000 euro tillföll Samfundet Ehrensvärd r.f. och utdelades i april i samband med seminariet ”Sveaborg. Fästningen och världsarvet”. Samfundet Ehrensvärds ordförande, ordenskansler Jussi Nuorteva tog emot priset. Prisutdelningen följdes av en middag.

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktören docent Johanna Wassholm och redaktörerna fil.mag. Robin Engblom och fil.mag. Evelina Wilson. Fil.mag. Maren Jonasson har varit redaktör för tidskriftens sociala medier. Tidskriftens ekonom har varit fil.mag. Michaela Bränn. Ekonomen har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Tidskriftens etthundrasjunde årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 530 sidor (674 sidor 2021).

Innehållet fördelade sig på 11 uppsatser, 1 förord, 5 översikter och 5 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 12 bidrag. Av samtliga 34 bidrag var 13 författade av kvinnor, 18 av män. Av bidragen var 3 författade av en man och kvinna tillsammans. Sammanlagt

medverkade 38 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. Av bidragen var 4 översatta från finska. Upplagan uppgick till 600 exemplar.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga Samfundens Delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. För översättningskostnader erhöll tidskriften ett anslag från Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland. Tidskriften har under året även mottagit bidrag av Förbundet för vetenskapspubliserings i Finland. Bidraget har bland annat använts för att finansiera tidskriftens satsning på sociala medier.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi. Historiska föreningen och *Historisk Tidskrift för Finland* finns på Facebook. *Historisk Tidskrift för Finland* finns även på Instagram.

Alexander Karlman