

Historiska föreningen 2017

Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning. Under det etthundratredje verksamhetsåret 2017 har föreningen sammanträtt till två möten samt 13 programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt 7 gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 11 och 43 personer med ett medeltal på drygt 19 personer jämfört med 26 personer föregående år.

Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin etthundraandra årgång. Fil.dr Jennica Thylin-Klaus tillträdde den 1 januari 2017 som ny huvudredaktör för HTF.

Möten

Vårmeetinget hölls 30.3.2017.

Höstmötinget hölls 20.11.2017.

Seminarier, föredrag och övriga program

- 9.2 Gösta Mickwitz-seminariet hölls på Vetenskapernas hus med temat *Källor och moln. Historievetenskapen och den digitala tekniken*. Seminariet öppnades av föreningens ordförande, fil.mag. Julia Dahlberg. Föredragshållare var professor Timo Honkela från Helsingfors universitet med ”Turning quantity into quality and making concept visible using computational means?”, verksamhetsutvecklare Henrik Summanen från Kungliga biblioteket i Stockholm med ”Digital potential i historiskt material”, professor Hannu Salmi från Åbo universitet med ”Virality and Culture: Towards the Study of Digital History” och konst doktor Samir Bhowmik från Aalto-universitetet med ”The Materiality of Digital Heritage”. Under seminariet tilldelades docent Jessica Parland-von Essen det åttonde Gösta Mickwitz-priset. Priset överräcktes av docent Lars-Folke Landgrén och priskommittén. Seminariet avslutades med pristagarens tacktal samt en gemensam skål. (43 personer)

- 11.2 Föreningen arrangerade det svenska programmet under XVIII Finska historiedagarna i Lahtis under temat 1917–2017: *Seklet som byggde Välfärds-Finland*. Programmet öppnades av föreningens ordförande fil.mag. Julia Dahlberg. Föredragshållare var fil.dr Matias Kaihovirta (Åbo Akademi) med ”Skapandet av det svenska folkhemmet i Finland: FSA och välfärdsstatens etablering, 1935–1990”, fil.dr Mats Wickström (Åbo Akademi) med ”Finlandssvensk folkdemokrati: svenskhet och socialism i Demokratiska förbundet för Finlands folk”, fil.dr Carl Marklund (Södertörns högskola) med ”Mellan samsyn och expertvälde i välfärdsstaten”, pol.mag. Sophy Bergenheim (Helsingfors universitet) med ”Folkhälsan och Väestöliitto som välfärdspolitikens aktörer ca 1920–1950”, docent Lena Marander-Eklund (Åbo Akademi) med ”Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland” och professor Peter Stadius (Helsingfors universitet): ”Välfärdsstatens praktiska innovationer”. (27 personer)
- 30.3 Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (11 personer, varav 10 medlemmar) Värmötet åtföljdes av föredrag av professor Johanna Ilmakunnas (Åbo universitet) under rubriken ”De flitiga och sysslösa”. (17 personer)
- 5.4 Besök och föredragsafton på Nationalbiblioteket *Nationalbiblioteket efter renoveringen*. Arkitekt Kati Winterhalter berättade om restaurerings- och renoveringsarbetet som utförts i Nationalbiblioteket. Därefter följde en rundvandring i biblioteket tillsammans med fil.lic. Rainer Knapas som berättade om bibliotekets historia i Helsingfors från 1828 till den senaste renoveringen. (20 personer)
- 25.4 Kvällsseminarium *Sjukdom och skönhet. Den kvinnliga kroppens kulturhistoria* i Topelia (Helsingfors universitets lokaler). Seminariet innehöll tre föredrag på svenska och engelska. Fil.dr Josephine Hoegaerts (Helsinki Collegium for Advanced Studies) höll ett föredrag under rubriken ”Speaking as a Lady’. A Practical Guide to Vocalizing 19th Century Femininity”. Fil.mag. Evelina Wilson, som tilldelades Gunnar Mickwitz-priset för bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet år 2016, talade under rubriken ”Der många äro, är nästan alltid någon illamående. Kvinnliga ståndspersoners syn på sjukdom, hälsa och botemedel 1808–1852 i Finland”. Det tredje föredraget hölls av fil.dr Jacqueline Spicer (Aalto-universitetet) och gick under rubriken ”For the Woman Who Delights in Trimming her Person. Experiencing Cosmetics in Renaissance Italy”. (11 personer)

- 10.5 Museibesök på Mannerheim-museet. Museets kurator fil.dr Kristina Ranki visade museets nya utställning *Entourages. Gustaf Mannerheims liv och nätverk 1867–1951*. (30 personer)
- 20.5 Vårexkursion *Konstnärskolonin vid Tusby träsk*. Under vårexkursionen besökte Historiska föreningen konstnären Pekka Halonens hem och ateljémuseum Halosenniemi och fick där höra bland annat om konstnärernas liv och umgänge omkring Tusby träsk kring sekelskiftet 1900. Efter Halosenniemi besöktes även kompositören Jean Sibelius hem Ainola samt författar- och konstnärsparet Juhani Aho och Venny Soldan-Brofeldts hem Aholo. (18 personer)
- 17–18.8 Historiska föreningens medlemmar hade möjlighet att kostnadsfritt delta i seminariet *Mannerheim International* i Helsingfors universitet. Seminariet organiserades av Mannerheim-museet i samarbete med bl.a. Historiska föreningen.
- 21.9 Föredragsafton ”*Durchgangslager Hangö*” – ett tyskt transitoläger i Hangö 1942–1944 på Vetenskapernas hus med konfliktarkeologen Jan Fast. (12 personer)
- 31.10 Kvällsseminarium *Helsingfors och året 1917* med anledning av Finland 100 på Vetenskapernas hus. Fil.dr Kati Katajisto (Helsingfors universitet) höll ett föredrag under rubriken ”Sodasta sovintoon – kunnallinen demokratia sovinnon tienviitoittajana”. Den andra föredragshållaren, fil.mag. Sofia Aittomaa (Åbo Akademi), talade under rubriken ”Kejsrerliga monument i Finland”. (16 personer)
- 16.11 Seminarium: *Eagles of the past and of today* på Riksarkivet. Historiska föreningens medlemmar hade möjlighet att delta i det internationella seminariet om imperiepolitik och imperialism som ordnades på Finlands riksarkiv med anledning av det självständiga Finlands 100-årsjubileum. Programmet bestod av föredrag av såväl inhemska som utländska talare. Historiska föreningen, som var en av organisatörerna, hade en kvot på 15 deltagare. Seminariet organiserades av Riksarkivet i samarbete med Utrikespolitiska institutet i Finland, Finska Vetenskaps-Societeten, Finska historiska samfundet, Historiska föreningen, Historiker utan gränser i Finland och Finlands FN-ungdom.
- 20.11 Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (12 personer)
Intervju med Stig-Björn Nyberg om hans bok om Akademiska bokhandeln, *Bokhuset. Människor, möten, minnen*. Hedersmedlem Henry Rask diskuterade Akademiens historia tillsammans med Nyberg. (22 personer)

14.12 Museibesök på Ateneum. Guidad rundtur på utställningen *Bröderna von Wright*. (14 personer)

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 2 hedersmedlemmar, 274 aktiva och 99 understödande medlemmar. Totalt 375 medlemmar (373 år 2016).

Medlemsavgiften

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 40 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro.

Styrelsen

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande fil.mag. Julia Dahlberg, vice ordförande fil.mag. Magdalena af Hällström, ledamot (ekonom) fil.mag. Michaela Bränn, ledamot (sekreterare) fil.mag. Nina Johansson, ledamot fil.mag. Sophie Holm, ledamot fil.dr Kasper Kepsu, ledamot fil.mag. Lotta Nylund.

Revisorer har varit dipl.ekon. CGR Eva Bruun, med Rabbe Nevalainen som suppleant och fil.kand. Pertti Hakala, med fil.lic. Henry Rask som suppleant.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Till priskommittén för läsåret 2016–2017 hörde professor Björn Forsén (ersatte professor Henrik Meinander p.g.a. dennes tjänstledighet), föreningens ordförande fil.mag. Julia Dahlberg, docent John Strömberg och fil.dr Sofia Gustafsson.

Det tjugosjätte Gunnar Mickwitz-priset utdelades till fil.mag. Tomas Sjöblom för avhandlingen pro gradu *”Namnförfinskningskomma att ske i tusental”*. *Namnförfinskningskomma 1906. Aktörer, målgrupp och debatt*. Priset utdelades den 2 februari 2018 av kansler Kaarle Hämeri under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, priskommittén och representanter för föreningen samt inbjudna gäster. (13 personer)

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Under höstmötet 2016 bestämdes att valet av priskommittén uppskjuts till höstmötet år 2017, eftersom priset inte kommer att utdelas 2017. Prisutdelningen för det åttonde Gösta Mickwitz-priset skedde den 9 februari 2017 på Vetenskapernas hus, då Jessica Parland-von Essen tilldelades priset i samband med seminariet ”Källor och moln. Historievetenskapen och den moderna tekniken.” Beslut om priset hade fattats år 2016.

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktören fil.dr Jennica Thylin-Klaus samt redaktörerna fil.mag. Jens Grandell och fil.mag. Sophie Holm. Tidskriftens ekonom har varit fil.mag. Michaela Bränn. Ekonomen har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Tidskriftens etthundraandra årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 797 sidor (480 sidor år 2016).

Innehållet fördelade sig på 12 uppsatser, 1 inledning, 1 förord, 10 översikter och meddelanden, 4 diskussionsinlägg och 3 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 21 bidrag. Av samtliga 52 bidrag var 33 författade av män, 19 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 45 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. 6 bidrag var översatta från finska. Upplagan uppgick till 650 exemplar.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation och av Svenska litteratursällskapet i Finland. För översättningskostnader erhöll tidskriften ett anslag från Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI)/Delegationen för den svenska litteraturens främjande.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Historiska föreningen och *Historisk Tidskrift för Finland* finns på Facebook. *Historisk Tidskrift för Finland* finns även på Instagram.

Nina Johansson