

In memoriam

Professor Anders Ahlqvist, Finlands Keltologiska Sällskaps första förman (1990–1995) och den keltologiska forskningens grand old man i Finland, avled överraskande den 23 augusti 2018. Han var 73 år gammal.

Anders var född 17 februari 1945 i Helsingfors. Han studerade klassisk och nordisk filologi samt allmän språkkunskap vid Helsingfors universitet och blev intresserad av de keltiska språken redan under studietiden. Intresset tog honom först till Dublin och sedan till Edinburgh i slutet av 60-talet. I Edinburgh doktorerade han i keltologi och återvände sedan till Irland, där han fortsatte sin akademiska karriär. År 1976 blev han lektor i forniriska vid Galway universitet. Där trivdes han under hela sin karriär. Professor i forniriska blev han år 1993.

Anders var en riktig och traditionell gentleman, som vi alla kommer ihåg med värme. Han var känd bland yngre kolleger och studeranden för sin färdighet att hjälpa yngre forskare med deras forskning och karriär. Keltologer runt hela världen kände honom och uppskattade honom som lärare, forskare, och människa. Utöver sin akademiska karriär i Irland fungerade Anders också som docent i allmän språkkunskap vid Helsingfors universitet. Efter att han blev pensionerad från Galway, flyttade Anders till Australien och tog emot en professur i keltologi vid Sydney universitet från 2008 till 2014. Anders fungerade också som ordförande för ledningsgruppen för School of Celtic Studies i Dublin.

Utän Anders Ahlqvist skulle det inte finnas något keltologiskt sällskap i Finland. Det var han som i slutet av 1980-talet samlade ihop forskare från olika håll, som alla var intresserade av de keltiska kulturerna och språk. Med hans hjälp kunde också ett antal unga forskare och studerande skaffa finansiering för att studera keltologi vid olika universitet i Irland. Man kan gott säga att Anders introducerade keltologin till Finland och öppnade dörrarna till den keltologiska forskningen för finländska forskare. För att hedra hans insatser för sällskapetets verksamhet håller Finlands Keltologiska Sällskap vartannat år en serie av festföredrag som bär hans namn.



*Professor Anders Ahlqvist 1945–2018.
We thank the School of Celtic Studies
(DIAS) for the photo.*

Vi kommer att sakna honom och hans positiva och varma sätt att möta sina kolleger, studerande och vänner med respekt och närvaro.

Tom Sjöblom,
Kollega och vän.

Professor Anders Ahlqvist, the first president (1990–1995) of the Finnish Society for Celtic Studies, and the grand old man of Celtic Studies in Finland, died unexpectedly on 23 August 2018. He was 73 years old.

Anders was born 17 February 1945 in Helsinki. He studied Classical and Nordic Philology and Comparative Linguistics at University of Helsinki. He became interested in the Celtic languages already as a student and this took him first to Dublin and then to Edinburgh in the end of the 1960s. He gained his doctorate in Celtic Studies in Edinburgh after which he returned to Ireland to continue his academic career. In 1976, he started as a lecturer in Old and Middle Irish at University College Galway and it was where he stayed for his whole academic career. In 1993, he became Professor in Old Irish at the same university.

Anders was a real gentleman in the traditional sense of the word. We all remember him with warmth. Among his younger colleagues and students he was known for his efforts to help and support them with their research and careers. Celtic scholars all over the world knew him and looked up to him as a teacher, scholar, and always a kind person. In addition to his academic career in Ireland, he also held the title of Docent in Comparative Linguistics at University of Helsinki, and, after retiring from Galway, he took up the position of Professor of Celtic Studies in Sydney, Australia between 2008 and 2014. Anders was also the Chairman of the Governing Board of the School of Celtic Studies in Dublin.

Without Anders the Finnish Society for Celtic Studies would not exist. It was he who in the end the 1980s called together a group of scholars from different fields, who were all working with different aspects of Celtic cultures and languages. With his help several young Finnish students and scholars were also able to continue with their studies in Ireland. It can be said that Anders introduced Celtic Studies to Finland and opened the doors to Celtic Studies for Finnish scholars. To honour his contributions to the Finnish Society for Celtic Studies, the society organizes honorary lectures that carry his name.

We are all going to miss Anders and his positive and warm way of interacting with his colleagues, students, and friends with respect and presence.

Tom Sjöblom
Colleague and friend.